

MEERPAALNIEUWS

23 september 2021

Jaargang 19, nummer 04



JARIG...

In september

25 – Anas Yousef

30 – Roan Willemse

In oktober

04 – Eva Hauwert

08 – Emily Green

11 – Levi van der Wekken

17 – Jolie van Drie

18 – Elise Raas

19 – Martin van Popering

30 – Ivar Willemse

31 – Esmee Ooms



BESLISBOOM

Vanaf deze week gelden er nieuwe richtlijnen omtrent het coronabeleid op de school. Bijgevoegd vindt u de nieuwe beslisboom.

VERVANGING JUF MARIAN MOL

Gisteren kregen we het droevige bericht dat de vader van juf Marian is overleden. Juf Marian is daarom volgende week afwezig.

Juf Els vervangt haar op maandag en dinsdag. Juf Floor geeft

daarom maandag in groep 6 les.

Meester Ad geeft woensdag les in groep 4 als vervanging van Marian.

AANVRAGEN VAKANTIE

Een vriendelijk verzoek - nogmaals - om uw vakantie in de schoolvakanties te plannen. Inspectie en leerplichtambtenaar zien er dit seizoen extra op toe dat er geen ongeoorloofde vakanties worden geboekt.



KOMENDE ACTIVITEITEN

Contactmomenten
27 t/m 30 september 2021

Schoolfotograaf
28 september 2021

Kinderboekenweek
6 t/m 15 oktober 2021

Engelse week
18 t/m 22 oktober 2021

BIJLAGEN

- Beslisboom groep 1 t/m 8
- Zwemrooster groep 3 en 4
- SMWO
- AH kleurplaat – (krijgen de kinderen vrijdag mee naar huis)

MEERPAALNIEUWS



NIEUWS PER GROEP

ALLE GROEPEN

Schoolfotograaf

Dinsdag a.s. komt de schoolfotograaf op school. Van 12.00 uur tot 12.30 uur bestaat de mogelijkheid om broertjes en zusjes die niet op school zitten, samen te laten fotograferen met familie die wel op school zit.

GROEPEN 3 en 4

Zwemrooster

In de bijlage vindt u het zwemrooster voor de kinderen van de groepen 3 en 4.

GROEP 1/2

Appels plukken

Maandag 27 september gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 appels plukken bij de familie Houtekamer. De kinderen mogen een emmertje/tasje meenemen om de geplukte appels in te doen. Graag ook een glazen potje zodat we appelmoes kunnen maken en... vergeet de kaplaarzen niet!

GROEP 1/2

Vijf extra lesdagen

Elke leerling in Nederland moet na acht schooljaren een bepaald aantal uren les hebben gehad. Om aan het vereiste aantal uren te komen, zijn er vijf extra woensdagen ingepland om te zorgen dat we aan dit aantal uren komen. De kinderen van de groepen 1 en 2 zien we dan ook graag op school op de volgende data:

Woensdag 20 oktober 2021
Woensdag 12 januari 2022
Woensdag 23 februari 2022
Woensdag 23 maart 2022
Woensdag 20 april 2022

Juf Els staat deze vijf extra dagen voor de klas.



GROEP 8

Schoolreis

Het begin van mijn dag:

Toen we naar de bus gingen met de school zat ik naast Sofie en even later kwam Nikki er ook gezellig bij zitten. We hebben in de bus lekker gekletst en leuke liedjes gezonden, gelachen en nog veel meer.

Aankomst:

Toen we aankwamen had ik er zoveel zin in dat wil je niet weten! Iedereen moest mij naar het terras volgen omdat ik de weg wel wist. Toen we daar waren zei de juf: "3..2..1.." en toen mochten we het park in.

Attracties:

Als allereerste ging ik met Sofie in de zweefmolen: die ging superhoog en je voelde je zo vrij als een vogel! De juf weet wel dat ik heel erg van achtbanen houd, dus daar ben ik ook in geweest. Ik heb verschillende favorieten zoals: de treintjes-achtbaan, de Volume X, de kopermijn en de boomstammen, maar dat is niet echt een achtbaan. Ik ben in nog veel meer attracties geweest dus ik kan wel zeggen dat ik mezelf niet verveeld heb!

Eten:

Ik kreeg ook lekker snoep mee van mama en wat geld om nog eten te kopen. Je kon suikerspinnen, popcorn, sluchpuppy's en nog veel meer lekkers kopen.



Het einde van mijn dag:

Aan het einde van de dag was ik heel moe. Maar ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Toen we thuis kwamen heb ik papa en mama alles over mijn dag verteld. Dit was een geslaagde, leuke dag!

Senna van der Laan uit groep 8

Schoolreis

Ik was al om 5.30 uur wakker. Vél te vroeg natuurlijk, maar ik had er zó veel zin in! Kleren aantrekken, ontbijten, tanden poetsen, tas inpakken en ...go!

8.15 uur: Gelukkig op tijd op school. We zitten in de bus. De heenreis was heel gezellig. Toen kwamen we aan: ik zag de poort al met in grote letters DRIEVLIET. We waren voorbij de ingang en toen stond daar een piraat die maar wat stond te kwebbelen, dat vond ik een beetje onduidelijk. Daarna gingen we zitten op een terrasje bij de formule X: een van de bekendste achtbanen van Drievliet. Daar ging ik als eerste in: dat was geweldig! Drievliet vind ik een geweldig park. Vooral omdat groep 8 alleen door het park mocht sjeezen!

Ik ben wel in 6 achtbanen geweest (ben daar wel een beetje misselijk van geweest) maar ja: het is wel heel gezellig. Ik heb ook nog een suikerspin gehaald en toen was het al 15.30 uur. We gingen alweer naar huis. Dat vond ik jammer. In de bus draaiden we muziek en was het ook heel gezellig. Ik vond deze dag geweldig; het was de leukste schoolreis ooit (maar ik was daarna wel een beetje moe 😊)

Bas Ruitenbeek