

week tegen pesten.

Sinds maandag 21 september is het de week tegen pesten.

Wij behandelen die week nu. We maken posters met teksten er op bijv. *samen sta je sterker dan alleen*. Wij hebben ook een tv programma gekeken over een jongen die gepest wordt bijna iedereen moest huilen en we zijn de film spijt aan het kijken.

Maar het is niet zo met pesten dat de pesters gestraft moeten worden, maar ook de kinderen die het wel zien maar die niks doen die kinderen die zijn ook niet goed bezig. De juf heeft voor ons de anti pest armbanden opgevraagd. Kinderen die gepest worden moeten er voor uitdurven komen. Als je van iemand weet dat hij gepest wordt maak dan vrienden met hem/haar. Wij kunnen met z'n allen pesten uit de wereld helpen.

Geschreven door: Lisa Stronk

Groep: 8

De week tegen pesten.

Deze week is het de week tegen pesten, hiermee willen we dat het pesten stopt. Pesten is niet grappig of lollig, het is iemand pijn doen. Meestal doen de pesters het om stoer te doen of omdat het slecht gaat thuis. Help dan ook de pesters! Ook natuurlijk de slachtoffers. Het is soms zelfs zo extreem dat volwassenen nog worden gepest. Als iemand wordt gepest ga niet staan alsof je het niet ziet, help diegene of ga naar je juf of meester. Als je zelf wordt gepest moet je er sowieso iets aan doen! Zelf in groep 8 maken we posters, kijken we de film Spijt en praten we er over. Dat is belangrijk want zo weet je wat je moet doen.

Gemaakt door: Leonie van Popering Groep 8

Pesten moet stoppen

Altijd zeggen tegen een volwassene als je gepest wordt

Als je dat niet doet ga je snijden en rare dingen doen omdat je het niet aan kan. Je gaat huilen en zeggen dat het jou schuld is omdat je niet mooi bent en dat je geen duur merk draagt.

Help elkaar

Maak een clubje met anderen mensen die je willen helpen

En doe je zelf gewoon. Ga niet anders doe wat je bent.



Gemaakt door Hugo Gutter

pesten moet stoppen

Op maandag 21 september is de week tegen pesten begonnen. Er zijn tv programma's over en we kijken ook spijt in de klas dan kan je zien dat je iemand zo kan raken. Er kunnen mensen zelfs zelfmoord plegen. Dus stop ermee! Het is niet grappig of stoer. Het is juist heel erg triest. Als je iemand ziet die gepest wordt dan moet je niet denken ik bemoei me er niet mee ga naar je juf of naar je mentor en zeg dat je iemand ziet die gepest wordt. De pesters zijn misschien wel zelf gepest of er is iets thuis maar pest nooit iemand. Praat erover.

Stop ermee!

Sophie van Otzel

Groep 8

Thema: week tegen pesten

Deze week is het een week tegen pesten. Daarbij doet groep 8 er veel mee. We kijken filmen en filmpjes over het pesten. Het pesten moet stoppen. Over de hele wereld wordt er wel eens gepest. En met een klein handje kun je het pesten van iemand stoppen. Maak vriendschap met de gene die gepest wordt. Help hem, sta voor hem op, laat zien dat iemand er voor hem is. Doe er wat aan. Maak bijv. een groepje van 4 kinderen die tegen de pesters en meelopers aan kunnen. Samen sta je sterk. En met die groepje kan je het pesten stoppen en iemand blij maken. Als je wordt gepest, vertel het dan tegen je ouders, of een leerkracht. Het pesten kan stoppen. Groep 8 en groep 5 heeft anti - pest club bandjes besteld. We wachten er nog op want er zijn heel veel scholen die het ook besteld hebben. Help dus mensen die gepest worden en praat er met iemand over. Anders stopt het pesten nooit. En dan is je jeugd verpest. Help je mee?

Groetjes julia

Groep 8

Week tegen pesten

Deze week is het de week tegen pesten. Groep 8 praat er over en zegt: pesten moet stoppen! Want pesten doet pijn. Pijn bij diegene wordt gepest. Pesters en meelopers moeten stoppen, maar ook de mensen die er van weten dat jongen/meisje wordt gepest en die er niks aan doen. Want pesten moet de wereld uit. De week tegen pesten heeft 's avonds op nro 3 een serie over pesten en elke dag is er iemand anders die wordt geholpen. De serie heet de anti-pest club. Bijv. een jongentje Marc die in de klas werd buiten gesloten. En zo zijn er veel meer kinderen die gepest worden. En een geholpen kind is weer een gepest kind minder.

Verslag van Esra Otte

Groep 8