

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal

17 september 2015
Jaargang 13, nummer 3



Inhoud

| | |
|---------------------|---|
| Technische storing | 1 |
| Informatieavond | 1 |
| Muzieklessen | 1 |
| Schoolfotograaf | 1 |
| Kinderpostzegels | 1 |
| Kibeo | 1 |
| Verslag Dikke Toren | 2 |

Bijlage

- Informatieavond pleeggezinnen

Jarig Jarig Jarig in september

- Anne Jumelet
17 september
- Roan Willemse
30 september

Van harte gefeliciteerd allemaal!



Aan de ouders en/of verzorgers,

Technische storing

Door een technische storing is bij een groot deel van de ouders de nieuwsbrief niet aangekomen vorige week. Onze excuses hiervoor. Sommige stukjes worden daarom herhaald in de brief van deze week.

Informatieavond

Voor de groepen 1 t/m 7 organiseren wij een informatieavond op dinsdag 22 september. Om 19.00 uur start de voorlichting in de groepen 1/2, 3, 4/5. Om 19.45 uur is de pauze. Om 20.00 uur vertellen de collega's van de groepen 6 en 7 wat er in de klassen gebeurt. We laten u ook de nieuwe methodes zien van rekenen en studierend lezen.

Muzieklessen

Vanaf deze week starten de muzieklessen voor de kinderen van de groepen 4 en 5. De lessen worden verzorgd door docenten van de Zeeuwse Muziekschool. In groep 4 krijgen de kinderen algemene muzikale vorming en in groep 5 krijgen de kinderen blokfluitles.

Schoolfotograaf

Om alvast in uw agenda te noteren: Op maandag 19 oktober komt de schoolfotograaf.

Kinderpostzegels

Op woensdag 23 september a.s. krijgen de kinderen van groep 7 en 8 de jaarlijkse bestellijst voor kinderpostzegels mee. Wanneer kinderen niet langs de deur willen of wanneer u dit geen goed idee vindt, kunnen ze de familie of vrienden ook online bij zich laten

bestellen. Dit kan vanaf vrijdag 25 september. Op woensdag 30 september verwachten we de bestellijsten weer terug op school.

Kibeo

Ook dit jaar doet Kibeo mee aan de week van de Alfabetisering. In deze week geven we extra aandacht aan voorlezen en willen we het belang van taalontwikkeling extra onder de aandacht brengen. We hebben een leuke thematafel gemaakt, met de boeken die we de laatste tijd veel hebben gelezen. We lezen extra veel voor, hebben leuke boeken uit de bibliotheek gehaald en vaders hebben we uitgenodigd om te komen voorlezen op de groep.

Na de vakantie zijn er ook weer veel nieuwe kindjes gestart op de Peutergroep en Kinderdagverblijf. Luuk, Michiel, Daan, Mats, Nyah, Jasmijn en Femke heten we van harte welkom op de groep en we wensen jullie een leuke tijd bij Kibeo.

Na lang wachten en het nodige regelwerk is nu toch de voetbaltafel aangekomen. Afgelopen donderdag is hij vakkundig getest door Menno en Juriaan en... gelukkig goed gekeurd. Nu begint de spannende uitdaging wie topscoorder gaat worden. Ook de kleine koks kwamen aan de beurt. Finn en Sepp hebben heerlijke puddinkjes gemaakt waar thuis vast van gesmuld is.

Na jarenlange gezelligheid hebben we afscheid moeten nemen van Kim. We hebben genoten van je aanwezigheid, gezellige praatjes en creatieve knutselselfruitseltjes.

Verslag van bezoek 'Dikke Toren' – groep 8

De dikke toren

Toen we bij de dikke toren aankwamen vond ik het er gelijk al mooi en interessant uit zien! De man die ons begeleidde was een hele aardige man, hij wist veel te vertellen over het ontstaan van de dikke toren! Hij had ook een heel bijzonder pak aan! Het was een monnikenpak!. Hij kon super leuk vertellen. Hij hield van zijn werk; dat kon je wel aan hem zien.

Na ongeveer 15 minuten gingen we de trappen op lopen. Het waren 279 treden naar boven! We stopten ongeveer 4 keer, want dat was het teken dat de man iets wilde vertellen over de kunsttentoonstelling. Je kon bij een paar gangetjes naar binnen. Daar zag je allemaal kunst. De kunstenaars had een beeld bij de beelden. Er hingen bijv. een paar grote zwarte ballen; dat was wat ik zag. Maar de kunstenaar zag hierin een zeeplant! Toen we na ong. 15 min. helemaal boven aan waren vond ik het zo mooi om te zien hoe groot Zierikzee eigenlijk is! Iedereen maakte foto's van het mooie uitzicht. Het was zo mooi om te zien! De man zei ineens; "Kijk eens naar het tafeltje: daar liggen allemaal vleermuizen op". Dat vond ik het enige wat ik niet zo leuk vond (hi hi)

Toen we weer naar beneden gingen, vond ik het eigenlijk jammer dat het al voorbij was. Toen we na 281 traptreden weer beneden waren hadden heel veel mensen vragen. Ik vroeg hoe lang het geduurd heeft om de dikke toren te bouwen. Hij antwoordde daarop dat ze er 65 jaar over hadden gedaan. Ik vroeg ook of er vrouwen mee hadden geholpen met bouwen. De gids zei dat mensen van alle leeftijden mee hadden gebouwd, zelfs kleine kinderen. Toen was ik onder de indruk.

Jammer genoeg was het toen tijd om te gaan. We bedankten de gids en gingen weer terug naar Bruinisse. Het was een leuke ochtend waar ik erg van heb genoten.

Groetjes Naomi Klink groep 8



O.b.s. de Meerpaal
Postbus 53/4310 AB
Dreef 4
4311 AK Bruinisse

(0111) 481742
nieuwsflits@demeerpaal.obase.nl

Bezoek onze website!
demeerpaal.obase.nl